

Welkom Mini-symposium Canon De Noordoostpolder

Bibliotheek FlevoMeer Noordoostpolder, 6-11-2015

Dames en Heren!

Als morgen vandaag is, is vandaag gisteren.

Morgen is de toekomst; gisteren is geschiedenis.

Vandaag wordt weer geschiedenis geschreven...

Welkom dus

- Oud Canon-voorzitter Jan Mulder,
- Auteurs Kaan, Hollestelle, Gaasbeek en van Hezel,
- Mevr. Gerritzen en leerlingen Emelwerda College,
- Leden gemeenteraad Noordoostpolder,
- Dames en heren belangstellenden.

De Stichting Canon De Noordoostpolder en de Bibliotheek FlevoMeer Noordoostpolder hebben elkaar ook dit jaar weer gevonden in een **mooie samenwerking** rond de week van de geschiedenis.

Want wij openen straks samen een documentatiehoek.

Een hoek waarin allerlei achtergrond-documentatie van de Canon de Noordoostpolder te vinden zal zijn.

Dat vieren we met dit mini-symposium.

Ik ben daarom verheugd en verrast dat u met zovelen naar dit mini-symposium bent gekomen.

Tussen droom en daad is het thema van de week van de geschiedenis.

Als Stichtingsbestuur willen wij door daden een droom verwezenlijken.

Onze droom dat de Canon De Noordoostpolder de meest toegankelijke e-bron wordt van kennis over de polder-historie. Een virtueel huis met verhalen over de geschiedenis van Noordoostpolder.

Met daaraan gekoppeld de gedigitaliseerde tekst- en fotoarchieven van particulieren en instanties.

Dromen, ja...

Maar om die te vervullen zijn daden nodig.

Zoals het breder toegankelijk maken van de Canon voor buitenlanders, vreemdelingen, vluchtelingen, door **vertaling in het Engels**.

Daar betrekken wij de beste Cambridge Engels leerlingen van het Emelwerda College bij; zij zijn de jonge ambassadeurs van Noordoostpolder als zij straks verder gaan studeren of bij bedrijven gaan werken.

Zij zijn ook hier vandaag aanwezig om te helpen bij de opening van de Canonhoek (en naar ik heb vernomen de hapjes te keuren).

Fijn dat jullie er zijn.

Nieuwtje: Mw. Gerritzen en haar Emelwerda-team hebben vorige week de vertaling van de zeven inleidende Canon-raamteksten afgeleverd.

Deze teksten zijn door onze Amerikaanse 'native speaker' gereviewd en van commentaar voorzien; zij vond het "**leuk lezen**". Binnenkort worden de teksten op de Canon-website

geplaatst.

Daarmee is een mooie volgende stap gezet in onze samenwerking met het Emelwerda College en haar leerlingen. Wij hopen dat ook de gemeente Noordoostpolder deze vertaal-activiteit waardeert en ons daarbij daadwerkelijk wil ondersteunen.....

Zoals gezegd zijn voor het vervullen van een droom daden nodig. Ik noem er nog één: de samenwerking rond de **Canonhoek** met de Bibliotheek FlevoMeer, waar wij hier te gast zijn.

Een bibliotheek die een belangrijke rol wil gaan spelen als hoeder van de Canon-documentatie.

Die documentatie betreft boeken en documenten die niet altijd eenvoudig te vinden zijn, ook niet via Google.

En nu mooi bij elkaar staan op één plek; die ook een ontmoetingsplek voor historisch-geïnteresseerden kan zijn.

Dames en heren, en dan nu het **mini-symposium**.

In 2013 werd met Vorst en Volk de eerste Canon-verrekijker gelanceerd. Een verrekijker is - zoals u wellicht al weet - een verdiepingsslag van een Canon-venster.

Vandaag twee jaar later krijgt u korte presentaties over een viertal verrekijkers die inmiddels aan de Canon-website zijn toegevoegd. Geschreven door kenners van ons gebied.

Kenners die ook een mooi stuk kunnen schrijven, dat je met plezier leest, met de iPad, of met een ander modern

leesinstrument.

Maar niet iedereen heeft er al kennis van genomen, vandaar de bondige presentaties vanmiddag.

De presentaties behandelen **onderwerpen uit het wat verdere verleden** van Noordoostpolder. Toen er nog zee was waarop gevist werd, waarover goederen werden vervoerd en waarmee daarna land werd gewonnen. Nieuwe bewoners kwamen hier naar toe om hun droom: een nieuw bestaan te realiseren, met inzet en met daadkracht.

Geheel passend dus bij het thema tussen droom en daad.

De eerste spreker is **Leo Kaan** uit Nagele:

Leo Kaan werkt als docent geschiedenis aan het Meander-college in Zwolle. Naast lesgeven doet hij onderzoek naar de maritieme geschiedenis van Schokland. Hij woont in Nagele. Hij is ook mijn buurman...

Zijn bijdrage luidt: *De ondergang van de 'NE 165': een scheepsramp bij Schokland*

De tweede spreker is **Gerrit van Hezel** uit Zwolle:

Gerrit van Hezel is werkzaam bij Rijkswaterstaat en werkt op dit moment aan een studie over het leven en werk van Walter Christaller en diens familie. Hij heeft daarnaast o.a. met Aaldert Pol gepubliceerd over Schokland, Kraggenburg en de "regio".

Zijn bijdrage luidt: *De NM 107: een kogge vol kloostermoppen.*

Pauze

De derde spreker is **Hans Hollestelle** uit Kampen:

Hans Hollestelle groeide op in Marknesse. Van 2001 tot 2013 was hij bestuurslid van de vereniging Vrienden van Schokland. In 2005 ontving hij met de Vrienden van Schokland de Lely Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En "last but (zeker) not least" verzorgde hij de vormgeving van het boek en de website van de Canon De Noordoostpolder.

Zijn bijdrage luidt: *Van Kirkham naar Krakau; Lancaster neergestort bij Marknesse in 1944.*

De laatste spreker is **Theo Gaasbeek** uit Marknesse:

Theo Gaasbeek studeerde af aan de Frederik Muller Academie.

Hij woont in Marknesse.

Met zijn eenmansbedrijf 'de Taalkoning' houdt hij zich bezig met het vertalen van de meest uiteenlopende boeken vanuit het Engels naar het Nederlands.

Theo was enige maanden nog ernstig ziek. Wij zijn dus extra blij dat hij er vanmiddag bij is.

Zijn bijdrage luidt: Willem Frederik Hermans en de Noordoostpolder

Opening Canonhoek:

Daarvoor geef ik het woord nu aan Wim Logtmeijer en Emmy Middelbeek.

hfar, 6-11-2015